



Gemeente Zeist

Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester

Uitgesproken tijdens nieuwjaarstalkshow 'Samen Zeist', op 4 januari via Slotstad RTV

Beste mensen,

Soms zijn er van die jaren in het leven. In uw leven. In mijn leven. In onze geschiedenis. Je vraagt je gewoon af: waar is dit goed voor?! Je zou zomaar kunnen denken: het was nergens goed voor. Dit jaar was zo heftig. Het verdriet en verlies zo groot. De angst en onzekerheid zo aanwezig. En ons geduld wordt – nog steeds – telkens opnieuw op de proef gesteld.

Tóch zeg ik vanavond: 2020 is óók een jaar om te koesteren. Wij mensen zijn geneigd om dat wat ongewenst is, snel te vergeten. Het jaar dat achter ons ligt, ver weg te stoppen en opnieuw te beginnen. Toch hoop ik dat we vorig jaar niet té snel vergeten. Omdat ik wens. Omdat ik hoop. Dat we drie dingen zullen meenemen naar dit nieuwe jaar. Drie ervaringen: moed, wijsheid en solidariteit.

Ik begin met moed. Het omgaan met moeilijke omstandigheden vraagt moed. Het leven vraagt soms oneigenlijke dingen van ons. En die blijken onderweg tóch mogelijk te zijn. 2020 heeft ons geleerd wat veerkracht is. Dat je samen verder komt dan alleen. Dat uw verhaal mijn verhaal is. En andersom. Dat besef geeft moed. Een uitdagende tijd niet vergeten, geeft ook moed. Moed voor als het tegen zit. Want dan weet je: destijds is het me gelukt, dit kan ik ook.

Zo kom ik bij het tweede punt: wijsheid. 2020 heeft ons geleerd wat écht belangrijk is in het leven. Datgene wat altijd al waardevol was, maar misschien al te vanzelfsprekend was geworden: onze vrijheid. De verbondenheid met elkaar. Misschien verlegt u dit jaar uw prioriteiten. Neemt u éindelijk die belangrijke beslissing. Bent u in het nieuwe jaar éxtra dankbaar voor iets wat het afgelopen jaar niet kon. Die omhelzing. Die reis. Dat samenzijn. Het besef van wat er echt toe doet. Ik wens ons die wijsheid toe.



